

# Gentse Feesten 2018

## Alle wandelingen en fietstochten:

Prijs: € 8 - uitgezonderd \* (korting GG-leden: - € 2)

Alle reservaties uitsluitend via **UITBUREAU**

Veldstraat 82 b - 9000 Gent

www.uitbureau.be - tel. 09/ 233 77 88

## Fietstochten

### North Sea Port Fietsen langs het kanaal Gent-Terneuzen

Bulk & containers, loodsen & kranen, kolen & metaal, turf & potgrond, oliën & kerosene, gist & zout, cars & trucks, en ... nog veel meer. We fietsen langsheen de bedrijven aan beide zijden van het kanaal. Hoe ontstond, groeit en evolueert de Haven van Gent, de tweede belangrijke realisatie tijdens het bewind van Koning Willem I der Nederlanden?

Afstand: 25 km

Eigen fiets meebrengen (maximum 20 deelnemers)

gratis parking aan Rigakaai, bezoekerscentrum (bij Weba & Decathlon).

\* Prijs € 10 / korting voor GG-leden: € 2

<b>Dinsdag 17 juli en vrijdag 20 juli</b>	<b>Gids: Marc De Meulemeester</b>
Start: 14.00 u.	Rigakaai, bezoekerscentrum
Einde: 17.00 u.	idem

### Met de fiets naar het buitenland

Je moet geen kunstenaar zijn om te ervaren wat een eenvoudige, rustige, landelijke omgeving met je doet.

Overtuig je zelf en neem deel aan onze fietstocht in de idyllische Leiestreek rond Gent.

Afstand: 16 km

Eigen fiets meebrengen. (maximum 20 deelnemers).

\* Prijs € 10 / korting voor GG-leden: € 2

<b>Woensdag 18 juli en zaterdag 21 juli</b>	<b>Gids: Hilde Serras</b>
Start: 14.00 u.	Kon. Maria Hendrikaplein Virginie Lovelinggebouw
Einde: 17.00 u.	idem

## Stadhuis

### Rondleiding in het Stadhuis

Ontdek een wonderlijk gebouw met een eeuwenoude geschiedenis. We bezoeken onder meer de Pacificatiezaal, de Troonzaal, de Gemeenteraadzaal en het Oostenrijks salon.

**Van zondag 15 juli tot en met zondag 22 juli**

Start: 14.30 u.	Stadhuis - inkomhal, Botermarkt 1
Start: 15.30 u.	Stadhuis - inkomhal, Botermarkt 1

Reserveren niet nodig - maximum 25 personen - \* Prijs: € 5 pp  
Info: [www.gentsegidsen.be](http://www.gentsegidsen.be)

## Wandelingen



### 175 jaar Gentsche Fieste: in onze Gentse moedertaal

De Feesten, zoals we die vandaag kennen, werden voor het eerst georganiseerd in 1843. Walter De Buck vond in de overlevenden van mei '68 een goede voedingsbodem voor een verbazingwekkende "revival". Wij vertellen over beroemde attracties, artiesten, clowns, liedjeszangers, cafés, koorddansers en andere halsbrekers, dompteurs en schamateurs", poppenspelers en komieken ...

<b>Zondag 15 juli en zaterdag 21 juli</b>	<b>Gids: Lut Depaep</b>
Start: 14.30 u.	Kouter, Kiosk
Einde: 16.30 u.	sint-Jacobs

### Duivels, toverheksen, spoken en executies te Gent (in 't Gents)

Duivels waren er overal in de middeleeuwen, denk maar aan het Geeraard de Duivelsteen. Toverheksen vlogen in de 16<sup>de</sup> en 17<sup>de</sup> eeuw rond in het Gentse. Men geloofde echt in het bestaan van die kwade vrouwen die alles konden verwoesten. De kock, hangman of beul kende geen rust, overwerkt van het vele folteren en executeren, bepaald geen droomjob. Af en toe spookte het ook aan de Nederschelde, in het "Spookhuis". Kortom, een wandeling niet geschikt voor gevoelige zielen, maar eerder voor mensen die tegen een stootje kunnen!

<b>Zondag 15 juli</b>	<b>Gids: Rudy Chatelet</b>
Start: 10.00 u.	Geeraard de Duivelsteen
Einde: 12.00 u.	Hoofdbrug
<b>Zondag 22 juli</b>	<b>Gids: Rudy Chatelet</b>
Start: 14.30 u.	Geeraard de Duivelsteen
Einde: 16.30 u.	Hoofdbrug

### Gent in 't Gentsch

Blijft de geere op d'ugte van de Gentsche actualiteit? Huurde geere o dat geweest es in 't jaar stillekes? Gelijc geweunte beginnen we bij Romain en leggen weulder da onderweeg allemaal uit.

<b>Donderdag 19 juli</b>	<b>Gids: Marc Manesse</b>
Start: 10.00 u.	Minardschouwborg
Einde: 12.00 u.	Korenmarkt
<b>Dinsdag 17 juli</b>	<b>Gids: Marc Manesse</b>
Start: 14.30 u.	Minardschouwborg
Einde: 16.30 u.	Korenmarkt

### #Me Too Vrouwen in Gent, van hertogin tot hoer

We volgen allerlei vrouwen in Gent op hun eeuwenlange zoektocht naar kansen om te studeren, te werken, hun talenten te ontplooien, gelijkberechtiging en waardering te verkrijgen. Nu is dat eindelijk (bijna) gelukt!!

<b>Dinsdag 17 juli en zaterdag 21 juli</b>	<b>Gids: Claudine Mennens</b>
Start: 10.00 u.	Sint-Baafsplein aan de fontein
Einde: 12.00 u.	Sint-Niklaaskerk

### "Steenrijk, dus hoog en droog en ... buiten schot !"

Waar ligt de oorsprong van onze rijke schat Nederlandse gezegden, uitdrukkingen of spreekwoorden? Geen nood. Via deze Gravensteenwandeling komen alvast een aantal ervan zo praktisch en zo visueel weer tot leven dat je ze ongetwijfeld nooit meer zal vergeten.

<b>Woensdag 18 juli</b>	<b>Gids: Hendrik Butaye</b>
Start: 10.00 u.	Ingang vismijn, Veerleplein
Einde: 12.00 u.	Veerleplein
<b>Maandag 16 juli</b>	<b>Gids: Hendrik Butaye</b>
Start: 14.30 u.	Ingang vismijn, Veerleplein
Einde: 16.30 u.	Veerleplein

### Van vlees en bloed

Op deze wandeling komen we alles te weten over de beenhouwersstiel, hoe het was in de middeleeuwen, hoe het evolueerde naar de slager-traiteur van nu. We leren wat koosjer is en halal, wat er op het menu stond van de textielarbeider in de 19<sup>de</sup> eeuw en wat de keukenmeiden klaarmaakten in de paleizen van de katoenbaronnen, hoe de aristocratische beenhouwersgilde zich in de loop der jaren heruitgevonden heeft en zich heeft aangepast aan de noden van deze tijd. Biefstuk en kotelet, sossissen en spek, koevoet en boelie... Mag het ietske meer zijn ???

<b>Woensdag 18 juli en donderdag 19 juli</b>	<b>Gids: Fiet Van de Sype</b>
Start: 14.30 u.	Groot Vleeshuis, ingang Groentenmarkt
Einde: 16.30 u.	idem

### "Gent van den vijand bevrijd"

Begin november 1918 staan de geallieerde legers rond het westen van Gent. Duitse soldaten trekken zich terug, de op hongerdieet levende Gentenaars horen de artillerie buiten de stad. Komt er eindelijk een einde aan 4 jaar Duits schrikbewind en harde bezetting? Zal er om elke straat gevochten worden?

Met een wandeling door de kuip, vertellen we aan gedenkplaten en gebouwen, hoe de Gentenaars deze laatste dagen van de "Grote Oorlog" beleefden en hoe de bevrijders met een enorme zucht van opluchting onthaald werden.

<b>Maandag 16 juli</b>	<b>Gids: Patrick Mestdag</b>
Start: 10.00 u.	Sint-Michielsplein
Einde: 12.00 u.	Botermarkt
<b>Vrijdag 20 juli</b>	<b>Gids: Patrick Mestdag</b>
Start: 14.30 u.	Sint-Michielsplein
Einde: 16.30 u.	Botermarkt

### ● 'The holy corner' van Gent, het Sint-Elisabethbegijnhof

Niet ver van het Gravensteen, naast het Prinsenhof en vlakbij de versterkte keersluis 'Rabot', ligt de oudste site van het Begijnhof van Sint-Elisabeth. Het begijnhof werd gesticht midden 13<sup>de</sup> eeuw en groeide uit tot een heuse 'begijnhofstad'. Tijdens de wandeling maken we kennis met de geschiedenis van het Sint-Elisabethbegijnhof en de kerkgemeenschappen. We brengen ook een bezoek aan de verschillende religieuze gebouwen.

Vrijdag 20 juli en zondag 22 juli      Gids: Bernadette Van Damme

Start:	10.00 u.	Ingang Sint-Elisabethkerk Begijnhofdries
Einde:	12.00 u.	Protestantse kerk, Rabot

# GENTSE GIDSEN FEESTEN

Boeking GENTSE FEESTEN: enkel via [www.uitbureau.be](http://www.uitbureau.be)

### Inlichtingen:

### Gentse Gidsen vzw

Godshuizenlaan 2b  
9000 Gent  
tel: +32 (0)9 233 07 72  
mail: [info@gentsegidsen.be](mailto:info@gentsegidsen.be)  
web: [www.gentsegidsen.be](http://www.gentsegidsen.be)

### ► Zondag 15 juli 2018

- 175 jaar Gentsche Feeste, in onze Gentse moedertaal
- Duivels, toverheksen, spoken en executies te Gent - In 't Gents

### ► Maandag 16 juli 2018

- "Gent van den vijand bevrijd"
- "Steenrijk, dus hoog en droog en ... buiten schot !"

### ► Dinsdag 17 juli 2018

- #Me Too
- Gent in 't Gentsch
- FIETSTOCHT: North Sea Port  
Fietsen langs het kanaal Gent-Terneuzen

### ► Woensdag 18 juli 2018

- "Steenrijk, dus hoog en droog en ... buiten schot !"
- Van vlees en bloed
- FIETSTOCHT: Met de fiets naar het buitenland

### ► Donderdag 19 juli 2018

- Gent in 't Gentsch
- Van vlees en bloed

### ► Vrijdag 20 juli 2018

- "Gent van den vijand bevrijd"
- 'The holy corner' van Gent, het Sint-Elisabethbegijnhof
- FIETSTOCHT: North Sea Port  
Fietsen langs het kanaal Gent-Terneuzen

### ► Zaterdag 21 juli 2018

- #Me Too
- 175 jaar Gentsche Feeste, in onze Gentse moedertaal
- FIETSTOCHT: Met de fiets naar het buitenland

### ► Zondag 22 juli 2018

- 'The holy corner' van Gent, het Sint-Elisabethbegijnhof
- Duivels, toverheksen, spoken en executies te Gent - In 't Gents

### ► Zondag 15 juli tot en met zondag 22 juli 2018

- Rondleiding in het Stadhuis

175  
jaar!

# GENTSE FEESTEN 2018

15 juli - 22 juli