

Het Visserijeiland

We ontdekken het verhaal en de evolutie van het Visserijeiland over een periode van de 7de eeuw tot vandaag. We vinden sporen van de bedrijvigheid in en rond het Sint-Baafsdorp, de scheepvaart, de handel en de nijverheid op en rond het Visserijkanaal, we komen Koningin Astrid tegen en Ferdinand Lousbergs. Via de brug die naar deze textielbaron is genoemd, keren we terug langs de Achtervisserij, waar we terecht komen in de 21ste eeuw met de graffiti tekeningen van Bué the Warrior.

Woensdag 24 juli Gids: **Sylvie Brems**
Start: 10.00 u. Julius de Vigneplein,
oude ingang zwembad Van Eyck
Einde: 12.00 u. idem

Verleden, heden en toekomst: een onbekend, ander Gent verkend in 't Gents

We gaan wandelen in de voetsporen van monniken, plantenkenners en boekenwormen en ontmoeten meerminnen en watergeesten, havenbazen en dokwerkers, vergeten kolonies en verre bestemmingen.

We zien verleden, heden en toekomst van dit stukje Gent, veur oas ge paast dadet al allemoal gezien ed...

Woensdag 24 juli Gids: **Fiet Van De Sype**
Start: 14.30 u. Steendam 1, aan het rondpunt
Einde: 16.30 u. idem

Olympische Goden en Homerische Helden in de Gentse stroaten - in 't Gents

Woar kome wij die tegen? Wa luupen zulder hier te doen? Komen ze naar de Gentse Fieste misschien? Ja, van fiesten, doar kendegeen zij alles van, en van de biest uit hangen nog veel meer

De invloed van de oude Grieken op onze cultuur, talen, kunsten en filosofie is bekend, maar we vinden hun sporen ook terug op vertrouwde gebouwen en monumenten in het centrum van Gent.

Zondag 28 juli Gids: **Lut Depaep**
Start: 14.30 u. Kouter, kiosk
Einde: 16.30 u. idem

Inlichtingen:

Godshuizenlaan 2b - 9000 Gent
tel: +32 (0)9 233 07 72
mail: info@gentsegidsen.be
web: www.gentsegidsen.be

een week vol Gentse verrassingen ...

Zaterdag 20 juli 2019

- Wa veur ne boel was da d'iere! - In 't Gents
- Gent en zijn Keizer - In 't Gents

Zondag 21 juli 2019

- Gent in 't Gents
- Een beetje si, een beetje la ter zit van alles in de kaba

Maandag 22 juli 2019

- Kleur en licht in de zwart-witte stad: een wandeling langs profane en sacrale glasramen in Gent.
- Zinnenprikkelend Patershol onder de loep

Dinsdag 23 juli 2019

- Een Nerotische Wandeling
- FIETSTOCHT: naar het Gentse Stadsbos

Woensdag 24 juli 2019

- Het Visserijeiland
- Verleden, heden en toekomst: een onbekend, ander Gent verkend in 't Gents

Donderdag 25 juli 2019

- Zinnenprikkelend Patershol onder de loep
- FIETSTOCHT: naar het Gentse Stadsbos

Vrijdag 26 juli 2019

- Gent in 't Gents
- Willem I, thuis in Gent

Zaterdag 27 juli 2019

- Gent en zijn Keizer - In 't Gents
- FIETSTOCHT: Van een vliegmasiene es ne Gentenere nie benewd

Zondag 28 juli 2019

- Wa veur ne boel was da d'iere! - In 't Gents
- Olympische Goden en Homerische Helden in de Gentse stroaten - In 't Gents

Zondag 21 juli tot en met zondag 28 juli 2017

- Rondleiding in het Stadhuis

2019

GENTSE FEESTEN

20 juli - 28 juli 2019

Boekingen GENTSE FEESTEN: enkel via www.uitbureau.be

Inlichtingen: **Gentse Gidsen vzw**

Godshuizenlaan 2b - 9000 Gent
tel: +32 (0)9 233 07 72
mail: info@gentsegidsen.be
web: www.gentsegidsen.be

Gentse Feesten 2019

Alle wandelingen en fietstochten:

Prijs: € 8 - uitgezonderd * (korting GG-leden: - € 2)

Alle reservaties uitsluitend via **UITBUREAU**

Veldstraat 82 b - 9000 Gent

www.uitbureau.be - tel. 09/ 233 77 88

Fietstochten

Fietstocht naar het Gentse Stadsbos in 't Gents

Gentenaars en inwoners van Gentse randgemeenten zien jaar na jaar een droom uitkomen: het recreatieve bos- en groengebied, het Stadsbos van 300 ha. Het maakt deel uit van het groot stedelijk Landschapspark van 1200 ha.

Binst de rondrit zjimme nie vies om een woordeke Gents te klappen. Omme stoppe leren weulder eulder een poar Gentse uitdrukkingen.

Afstand: 20 km - Eigen fiets meebrengen – max. 20 deelnemers.

Parkeergelegenheid voor de auto in de parkeergarage van het Sint-Pietersstation

* Prijs € 10 / korting voor GG-leden: € 2

Dinsdag 23 juli en donderdag 25 juli Gids: **Hilde Serras**

Start: 14.00 u. Kon. Maria Hendrikaplein
Virginie Lovelinggebouw
Einde: 17.00 u. idem

Van een vliegmasiene es ne Gentenere nie benewd in 't Gents

Aosde noar umhuuge kijkt ziede wa witte streepkes. Duuzenden vliegmasienekes in den hemel. Hoe dat allemoal begost uuk in Gent, es wada k' eulder wil uitlegge. Onder andere Blanchard, Farman, Kinet en Pegoud zulde liere kenne deur ne schuune tocht op den velo.

Afstand: 20 km - Eigen fiets meebrengen – max. 20 deelnemers.

* Prijs € 10 / korting voor GG-leden: € 2

Zaterdag 27 juli Gids: **Guy Mortier**

Start: 14.00 u. Don Bosco Sint-Denijs-Westrem
Kortrijksesteenweg 1025
Einde: 17.00 u. oud Gemeentehuis Sint-Amandsberg

Stadhuis

Rondleiding in het Stadhuis

Ontdek een wonderlijk gebouw met een eeuwenoude geschiedenis. We bezoeken onder meer de Pacificatiezaal, de Troonzaal, de Gemeenteraadzaal en het Oostenrijks salon.

Van zondag 21 juli tot en met zondag 28 juli

Start: 14.30 u. Stadhuis - inkomhal, Botermarkt 1
Start: 15.30 u. Stadhuis - inkomhal, Botermarkt 1

Reserveren niet nodig - maximum 25 personen - * Prijs: € 5 pp ter plaatse te betalen
Info: www.gentsegidsen.be

Wandelingen

Wa veur ne boel was da d'iere ! - in 't Gents

Tempeliers, beeldstormers, brand, moordenaars, stoven en zoveel meer. Deze "vree wijze" rondleiding neemt u als Gentenaar mee in een wereld die tot nu toe voor de meesten onbekend is gebleven. Met anekdotes en realistische verhalen, soms gruwelijk maar ook plezant, gaan we op ontdekkingstocht doorheen een totaal ander stukje Gent. Het geheel uiteraard "geklapt" in de schuunste toale van de wereld: het plat Gents.

Zaterdag 20 juli en zondag 28 juli Gids: **Rudy Chatelet**

Start: 10.00 u. Tempelhof, Sint Margrietstraat 36
Einde: 12.00 u. Sint-Elisabethbegijnhof

Gent en zijn Keizer - in 't Gents

Eerder ging voor hem de zon niet onder. Maar 500 jaar terug werd hij keizer. De naam Stropjes gaf hij ons cadeau. Daarna nog eens de Sassevaart, de nieuwe weg naar de zee. Zonder hem geen North Sea Port. Wie was die Gentenaar welen ... sprak hij Gentsch?

Zaterdag 20 juli Gids: **Hendrik Butaye**

Start: 14.30 u. Nieuwbrug - Reep 44
hoek Reep / Keizer Karelstraat
Einde: 16.30 u. Veerleplein of Prinsenhof

Zaterdag 27 juli Gids: **Hendrik Butaye**

Start: 10.00 u. Nieuwbrug - Reep 44
hoek Reep / Keizer Karelstraat
Einde: 12.00 u. Veerleplein of Prinsenhof

Gent in 't Gents

Blijfde geere op d'uugete van de Gentse actualiteit? Hoorde geere oe dat geweest es in 't jaar stillekes? Gelijk gewoonte beginnen we bij Romain en leggen weulder da onderweeg allemoal uit.

Zondag 21 juli en vrijdag 26 juli Gids: **Marc Manesse**

Start: 10.00 u. Ingang Minardschouburg
Einde: 12.00 u. Korenmarkt

Een beetje si, een beetje la: ter zit van alles in de kaba in 't Gents

Nie schuunder dan een begin van de Gentsche Fieste mee een wandeling in het Gents deur de waterwijk – Sluizeken – Tolhuis.

Glorieuze overwinningen, verdwenen stadspoorten en watergeesten, bazen en beluiken, wezen en zelfs een heuse wereldkampioen. We ontmoeten paters en nonnen, huidenvetters en suikerboeren en water... heel veel water... Doar kraagde dust van...

Zondag 21 juli Gids: **Fiet Van De Sype**

Start: 14.30 u. Steendam 1, aan het rond punt
Einde: 16.30 u. idem

Kleur en licht in de zwart-witte stad: een wandeling langs profane en sacrale glasramen in Gent

Op deze wandeling bekijken we Gent door een gekleurde glazen bril. Heel vaak kan je een religieus glasraam lezen als een moralistisch of stichtend stripverhaal. Een profaan glasraam verheerlijkt dan weer de rijke vaderlandse geschiedenis. Breng gerust een verrekijker mee!

Maandag 22 juli

Gids: **Mieke Thienpont**

Start: 10.00 u. Onderbergen 1, in de tuin van het Pand
Einde: 12.00 u. Trouwkapel van het Stadhuis

Zinnenprikkelend Patershol onder de loep

Patershol: een ministad in de stad. Ooit het Montmartre van Gent met zijn lichte wietgeur en onstuimige hippies. Vandaag een hippe woonbuurt waar, zodra de avond valt, prikkelende geuren van trendy eethuizen je naar binnen lokken. Door de eeuwen heen de wijk van leerlooiers en machtige gezagsdragers, een slonzige arbeidersbuurt en een plek waar kunstenaars anarchistisch konden filosoferen.

Maandag 22 juli

Gids: **Béatrice Truyen**

Start: 14.30 u. ingang oude Vismijn,
Sint-Veerleplein
Einde: 16.30 u. Rode Koningstraat, hoek Oudburg

Donderdag 25 juli

Gids: **Béatrice Truyen**

Start: 10.00 u. ingang oude Vismijn,
Sint-Veerleplein
Einde: 12.00 u. Rode Koningstraat, hoek Oudburg

Een Nerotische wandeling in het Gent van Marc Sleen

Weinig kunstenaars brachten Gent zo trefzeker en ludiek in beeld als geboren Gentenaar Marc Sleen.

In meer dan 30 albums van Nero kunnen we een hoekje van Gent herkennen.

We maken er kennis met kleurrijke figuren zoals Tjeef met de Kleppe, Jean-Marie Kiekepuut, de Roste Wasser, Geeraard de Duivel en vele anderen.

Een must voor al wie van Gent houdt, en deze stad eens wil zien door de ogen van Marc Sleen.

Dinsdag 23 juli

Gids: **Pieter Philips**

Start: 10.00 u. Geeraard de Duivelsteen
aan de brug van de Reep
Einde: 12.00 u. Korenlei, Sint-Michielsbrug

Willem I, thuis in Gent

Meer dan 200 jaar geleden deed Willem I op 5 september 1815 zijn Blijde Intrede in Gent. Wellicht heeft geen enkele andere Vlaamse stad zoveel economische en intellectuele heropleving aan hem te danken als Gent.

We wandelen langs historische plekken in de Kuip van Gent, de "lieux de mémoire" die ons aan Willem en zijn tijd herinneren. Tot op heden was Gent voor de Nederlanders de blauwe "flikkenstad", vanaf nu kleurt Gent oranje...

Vrijdag 26 juli

Gids: **Dirk Vandenbergh**

Start: 14.30 u. standbeeld Willem I, Bisdomkaai
Einde: 16.30 u. stadscentrum