

een week vol Gentse verrassingen ...

▶ Zondag 16 juli 2017

- Sporen van Augustinus en Luther in Gent
 - Edde gij uuk ier noar d'universiteit geweest?
 - **FIETSTOCHT:** Graffiti en street art (voor volwassenen)
-

▶ Maandag 17 juli 2017

- Rondom het Campo Santo van Mariakerke
 - Moderne kunst in de kijker
 - **FIETSTOCHT:** Durf fietsen! Langs de historische gebouwen van UGent
-

▶ Dinsdag 18 juli 2017

- Uuk nog nuunt gezien?
 - De Muide - Zeelui aan wal en andere verhalen
 - **FIETSTOCHT:** 190 jaar kanaal Gent-Terneuzen (1827-2017)
-

▶ Woensdag 19 juli 2017

- Muurt en brant in Gent
 - Sporen van Augustinus en Luther in Gent
 - **FIETSTOCHT:** Graffiti en street art (voor volwassenen)
-

▶ Donderdag 20 juli 2017

- Betoverend beton-romantisch decoratief tot uiterst functioneel
 - Uuk nog nuunt gezien?
 - **FIETSTOCHT:** Durf fietsen! Langs de historische gebouwen van UGent
-

▶ Vrijdag 21 juli 2017

- Edde gij uuk ier noar d'universiteit geweest?
 - Muurt en brant in Gent
 - **FIETSTOCHT:** 190 jaar kanaal Gent-Terneuzen (1827-2017)
-

▶ Zaterdag 22 juli 2017

- Moderne kunst in de kijker
 - Betoverend beton-romantisch decoratief tot uiterst functioneel
-

▶ Zondag 23 juli 2017

- De Muide - Zeelui aan wal en andere verhalen
- Rondom het Campo Santo van Mariakerke